

Några minnesanteckningar om författaren av denna bok och familjemedlemmarna, som jag minnes dem från den tid jag hade tjänst hos herrskapet Sahlin vid deras villa i Djursholm Stockholmsvägen 9, åren 1929-1933.

Denna bok är en gåva av Disponent Carl Sahlin till mig utgivningsåret 1931. Jag var som chaufför anställd hos familjen Sahlin, där jag bodde i ett källarutrymme, som var nyligen iordningställt för min räkning. i

Jag var honom ibland behjälplig att korrektur för tryckningen av den här boken, och köra honom dit där han skaffade en del källor till bokverket, till olika personer och till en del bruk och andra platser.

icke förrän i februari-mars 1970 har jag ägnat någon tid eller intresse precis, att läsa den här boken, då jag visste den innehöll blott vetenskap och historia, om järnbruk och metoder för de äldsta kända tillverkningsarna. Men i dag 8. mars, har jag slutligen läst boken färdig, och känt igen namn och personer, som voro aktuella då, såsom sagesmän o. s. v. och därmed jämväl intressant läsning.

Att en gammal, pensionerad bruksdisponent verkligen haft en sådan brinnande energi att forska och åt eftervärlden skapa åt sig ett bestående eftermäle, är värt nog att beundra.

Jag noterar här familjen Sahlins sammansättning, såsom det var då, och vad jag känner till och tror mig veta om den:

Carl Sahlin var skåning, och född i Wällsjö församling. Hans äldste broder Albert Sahlin, var fabrikör och ägde Eslövs konfektionsfabrik. Hans halvbroder, Emil Sahlin, som var yngre, var generalkonsul i London, gift med en engelsk dam.

Albert Sahlin hade två söner, även de numera avlidna, varav en av dem, Bo Sahlin, som var läkare, övertog Eslövsfabriken, och den andre, Stig Sahlin, blev ambassadör i Köpenhamn till sin död.

Hans maka var född Hildebrand. C. Sahlin hade systrar, varav en var skådespelerskan Ester Sahlin, en var fru Fredriksson, vars dotter, Margit Levinsson, var gift med sedermera landshövdingen i Stockholms län Karl, Levinsson. Hon var chef för Rädda Barnen. Hon är nu död.

Carl Sahlin var sist disponent vid Laxå Bruk, Stora Lassa, Rölfors där intill.

Fru Ellen Sahlin, född Helén, var prästdotter från Udenäs i Västergötland. Jag har även varit och skjutsat dit. Hon hade rätt många systrar och bröder. Äldts var möjligen doktor Fredrik Helén i Valdemarsvik, prostinnan Hedvig Runstedt, prosten var den kände psalmdiktaren. Elisabeth Helén, Sofiasyster, hade diethem på Birgerjarlsgatan 25.

