

## *Hans Hylander in memoriam*

Med glädje och stolthet satte jag ingenjöreringen på mitt finger en vårdag 1914 och har sedan dess sökt bära den med heder, yttrade Hans Hylander kort före sin bortgång vid 87 års ålder. Han gjorde förvisso yrket och ingenjörskåren all heder och märkligt nog inom ett och samma företag under 43 år, därav 18 år som företagets verkställande direktör.

Året efter sin examen som mekanist vid Kungliga Tekniska Högskolan anställdes han nämligen av ingenjörfirman Zander & Ingeström, grundad av civilingenjören Bengt Ingeström, skicklig och framsynt förlagsman för en rad uppfinnare med idéer till produkter som bedömdes kunna föras ut på marknaden. Under årens lopp torde arbetet med detta främst ha medverkat till att de båda ingenjörerna fann varandra, när de tillsammans följde upp projekt från idé till produkt. Hans Hylanders gedigna tekniska kunskaper, hans noggrannhet och inte minst hans förståelse för människor gjorde att han vann Bengt Ingeströms förtroende och blev hans efterträdare när Ingeström av åldersskäl drog sig tillbaka. Vad Hans Hylander betytt för företagets fortsatta expansion, för den kamratligt sammansvetsade personalen, och för familjen Ingeström som han med starka vänskapsband var knuten till, är på mångahanda sätt erkänt.

Sällan träffar man på en ingenjör så beläst och kunnig i historia och andra grenar av humaniora som Hans Hylander. Han ville se allt han sysslade med insatt i stora sammanhang och han ville lära känna människorna bakom verket, det må ha gällt tekniker, industrimän eller andra agerande som han mötte lika väl som dem som sedan länge tillhör historien. I allt han skrev slog han vakt om det svenska språkets rykt och ans, liksom den ständigt förnyade tekniska nomenklaturen. Hans många bidrag till Tekniska museets årsbok Daedalus och artiklar i andra publikationer bär noggsamt vittne om detta. Därigenom har han lämnat ett värdefullt arv till kommande generationer, vilka, liksom han själv, fördjupar sig i skildringar av ingenjörskonstens månghundraåriga idéhistoria. Hans Hylanders minne för årtal och detaljer var påfallande säkert, men noggrann kalenderbitare som han var skulle allt kontrolleras och dokumenteras.

Endast några dagar före sin bortgång besökte han museets innehållsrika arkiv för kontroll av en detalj. Som mångårig ledamot av Tekniska museets styrelse och redaktionen av Daedalus var han städse till ovärderlig hjälp för museidirektören med goda råd och stundom stark och berättigad kritik, allt lämnat i största vänskap.

Hans Hylanders livsverk som ingenjör och företagsledare, som forskare och författare inom teknik och industri, i nutid och under gångna sekler verifierar, att det outtröttliga arbetet övervinner allt och leder till bestående resultat.

*Torsten Althin*

Från SvD 1979-05-29